

Svar på interpellation om barngruppers storlek i förskolan

Jag besvarade hösten 2022 en interpellation från Miljöpartiet på samma tema och där beskrevs hur uppdelningar i mindre barngrupper en vanlig dag i förskolan inte syns i den officiella statistiken, vilket innebär att situationen kanske inte är riktigt så illa som man kan förledas att tro. Vi i styret håller ändå med Socialdemokraterna om att vi har stora barngrupper och det är något vi vill försöka komma åt genom att långsiktigt stärka den kommunala ekonomin och på så vis kunna förstärka resurstilldelningen till förskolan.

Skolverkets rekommendation är just en rekommendation, inte en lag. Hade det varit en lag så hade vi givetvis följt den.

Grundproblemet är resursbrist, ett problem man inte löser genom att fördela om en redan för liten kaka. Förskolan är långt ifrån den enda verksamhet som har ekonomiska utmaningar. Någon kanske tänker att förskolan är avgiftsfinansierad och att man därmed borde kunna höja barnomsorgsavgiften för att få in mer pengar. Den vägen är tyvärr stängd på grund av hur maxtaxemodellen är konstruerad. Höjer vi avgiften över maxtaxenivån, så förlorar vi mer än vi vinner.

Kakan behöver växa genom att fler betalar mer i skatt. När fler bidrar, blir bördan lättare att bära för var och en. På lång sikt är detta helt nödvändigt för att vi ska kunna bibehålla kvaliteten i välfärden. Skattehöjning är en möjlig väg att gå, men något vi helst vill undvika. I och med att kommunalskatten är rak och inte progressiv, så slår en höjning hårdast mot dem som redan är fattiga.

Ska vi kunna lägga mer pengar på förskolan så måste vi våga säga nej till annat som kan kännas behjärtansvärt, men inte helt nödvändigt. Kommunal finansiering av en boulehall är ett historiskt exempel. Socialdemokraternas junimotion om en friskvårdstimme i veckan till alla anställda är något som fullständigt kommer urholka ekonomin om den blir verklighet. Den kostar i runda slängar 26 MSEK per år och var skulle man ta dom pengarna? Genom att skära i en redan tyngd förskola?

Det tillhör det politiska styrets lott (oavsett partifärg) att vara ansvarstagande och återhållsam. Den politiska oppositionen (återigen oavsett partifärg) har som bekant betydligt lättare att lägga fram förslag som man vet att man inte har råd med.

Låt mig avslutningsvis lyfta fram ett fullt möjligt scenario som kan leda till ett förbättrat läge för förskolan. Det bygger på att flera samverkande faktorer går i rätt riktning, ungefär samtidigt:

- Arbetslösheten sjunker ytterligare, skatteunderlaget ökar, staten gör riktade satsningar mot skola och förskola. Detta gör att vi kan satsa mer pengar på förskolan utan att någon annan verksamhet drabbas.
- Vi säger nej till dyra och ofinansierade förslag som inte är absolut nödvändiga, t ex Socialdemokraternas motion om utökad friskvård per vecka till alla anställda.
- Trycket på förskolorna minskar som en konsekvens av det föds färre barn. Långsiktigt är det minskade barnafödandet väldigt negativt för vårt samhälle, men kortsiktigt kan det lätta lite på trycket inom förskolan, t ex genom färre inskolningar.
- Vi fortsätter genomföra de organisatoriska förändringar som redan sjösatts på några förskolor och som syftar till utvecklat ledarskap, tydligare strukturer och en mer förutsägbar och smidigare vardag, vilket i sin tur bör leda till minskad sjukfrånvaro och en starkt arbetsglädje.

Tranås den 15 augusti 2024

Erik Nygårds (L)
Ordf BU-nämnden i Tranås